



*Een hand die zwaaide als we gingen
en nog veel meer mooie dingen,
zijn herinneringen aan onze mama
die voor altijd afscheid van ons nam.*



Ter dankbare herinnering aan

Annie Markhorst

echtgenote van

Bernard Bussink † 28-2-95

Geboren op 28 februari 1911.

Overleden op 20 december 2001.

De plechtige Uitvaartmis en crematie
hebben plaatsgevonden
op 24 december 2001.

Met een leeftijd van bijna 91 jaren mag men een leven als voltooid beschouwen. Het leven van mama bestond uit zorgen en werken. De zorg voor haar man Bernhard en haar dochters Miep en Hanny en het werken in de winkel en de bakkerij.

Aan de bakkerszaak besteedde zij veel aandacht met altijd een hartelijk en belangstellend woord voor iedereen.

Met hartelijkheid en belangstelling stond zij in het leven. Zo kende iedereen in 's-Heerenberg haar. Maar boven alles ging haar gezin. Mama was een prachmoeder en een schitterende oma voor Robin.

Na het sluiten van de bakkerszaak werd haar wereld wel kleiner maar kon ze nog meer genieten van de rustige oude dag met papa.

Gelukkig heeft ze lang van een goede gezondheid kunnen genieten, maar de laatste tijd verzwakte haar gestel. Desondanks bleef ze geïnteresseerd in alles om haar heen. De grote zorg die Miep aan haar besteedde, deed haar erg goed. Daardoor kon zij ook tot het laatst, toen het eigenlijk al niet meer ging, in haar eigen vertrouwde "bakkerij" wonen. Daar, in haar eigen bed is zij rustig ingeslapen.

Mama, wij missen je maar het is goed zo.

Wij willen u hartelijk danken voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan ook, in de laatste levensfase en na het overlijden van onze lieve mama en oma.

Miep
Hanny en Paul
Robin

's-Heerenberg, december 2001.