



Met liefde denken we terug aan

Luc van Marwijk

* 26 december 1991 † 25 maart 2007

Luc werd op 26 december 1991 geboren en was vanaf het begin al een bijzonder kind.

Met veel liefde en vooral zorg, groeide hij in de eerste jaren op als een vrolijke, lieve jongen.

Het was bijzonder hoe hij al op jonge leeftijd kon omgaan met zijn afwijking. Hij kon zeer intens genieten van alle dagelijkse dingen en wist zich ondanks zijn beperkingen goed te redden.

Op school ontplooipte hij zich al snel als een zeer slimme leerling, die door zijn medeklasgenoten volledig geaccepteerd werd. Van alle hulp die hij kreeg maakte hij slim gebruik en genoot van alle aandacht. Wat hij lichamelijk niet kon, ontplooipte hij geestelijk.

Tijdens de moeilijke periodes, zoals de scheiding en het overlijden van zijn vader, wist hij de familie op een heel bijzondere manier te troosten en te ondersteunen en hij voelde zich "de man in huis".

Hij genoot van wandelen, shoppen, gamen en vakanties en vooral van de logeerpartijtjes bij oma, want daar werd hij helemaal in de watten gelegd.

Maar ook van het reisje naar Euro-Disney, vorig jaar, heeft hij ontzettend genoten. Hij was een ontzettende knuffeljongen en hij zat graag bij zijn moeder op schoot en genoot van deze warme momenten en aandacht. Ook werd Ben een belangrijk persoon in zijn leven. Hij zag dat Ben zijn moeder gelukkig maakte en daar genoot hij van. Met Nick en Bo had hij een heel speciale band en deelde samen met hen lief en leed. Toen daar later nog Joey en Ted bijkwamen, bracht dat voor hem nog iets extra's in zijn leven.

Helaas mocht hij niet langer genieten van alles en iedereen die hij zo liefhad, zoals het gezin, opa en oma, alle andere familieleden en vrienden.

Iedereen die hem gekend heeft zal zich Luc herinneren als een bijzondere jongen en zal hem voor altijd in het hart sluiten.

Mijn toekomst zie ik als een nieuw begin.

(uitspraak van Luc)