



Dankbaar willen we in onze  
herinnering blijven gedenken

## Herman Maseland

Hij werd geboren in De Lutte op 9 juli 1933. Hij is overleden in Overdinkel op 5 december 1999, en aldaar na een Uitvaartdienst met Eucharistieviering begraven bij zijn vrouw, Tiny Postma, op de R.K. Begraafplaats op 9 december.

Pa was een liefhebber van mensen en natuur. Zijn kinderen, en vooral zijn kleinkinderen, lagen hem na aan het hart. Altijd aanwezig, steeds belangstellend in hun wel en wee, nooit afzijdig van hun doen en laten, betekenden zij alles voor hem.

Pa was een perfectionist, wilde en eiste het beste van zijn innerlijke krachten en talenten. Een buitenmens, verknocht aan de natuur en alles wat daarmee te maken had: boerderijtjes, open stukken land en bos, zandwegen, begroeiingen langs velden en wegen, om aan te werken, te verfraaien en te onderhouden.

Geen wonder dat hij als scherpschutter, sportief maar niet altijd volgens de regels, menig stukje wild wist neer te leggen. Ook paarden, ponnies, honden, vooral Duitse herders, kanaries, duiven en andere vogels, waren zijn lust en zijn leven. Handelen zat hem in het bloed.

Klootschieten spande de kroon van al zijn hobbies. Zijn lichamelijke toestand noopte hem om er twee jaar

geleden actief mee te stoppen, maar z'n belangstellende interesse voor deze typisch Twentse sport bleef. Hij was vroeger een verwoed voetballer, in eerste elftallen, met name S.V. De Lutte en DOS Denekamp. Met kennis van zaken, nauwgezette plichtsbetrachting, maar vooral met een ontombare liefde voor zijn werk, heeft hij zijn beste krachten mogen geven aan veel maatschappelijk welzijn, m.n. het WBO (Wegenbouw en onderhoud van zandwegen en buitenwegen). De Groenbouw was niet alleen zijn werk maar ook zijn allergrootste hobby. Hij schroomde niet om eigen hulpmiddelen, paard en kar, voor dit werk in te zetten. Gedwongen verhuizing naar Losser deed hem aanvankelijk pijn, maar hij leefde er toch heel gelukkig, 22 jaar lang.

Hij werd vroeg weduwnaar. Ma stierf jong, maar hoewel zijn kinderen hem in die periode troostend en warm nabij waren, kon hij en wilde hij toch spoedig zichzelf helemaal alleen redden.

Pa was geweldig actief op allerlei gebied. Met zijn ongedurigheid, grenzend aan ongeduld en onrust soms, heeft hij veel van zichzelf geeist om zoveel mogelijk te betekenen voor anderen. Moge hij nu eeuwig rust en vrede vinden bij zijn Schepper die hem 66 jaar geleden in het bestaan riep.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze lieve pa en opa zeggen wij u dank.

Familie Maseland