

O GOEDE EN ALLERBARM-  
 HARTIGSTE JESUS aarzie  
 mij hier voor uwe voe-  
 ten nedergeknield Ik bid  
 en smeek U uit het vu-  
 rigste mijner ziel van in  
 mijn hart levendige ge-  
 voelens van Geloof Hoop  
 en Liefde te printen, al-  
 sook een waar leedwezen  
 over mijne zonden, en het  
 vast voornemen van mij  
 te beteren, ter zelve tijd  
 aanschouw ik in mijn ei-  
 gen met diepe aandoening  
 en groote droefheid Uwe  
 vijf wonden terwijl ik voor  
 mijne oogden houde, o goe-  
 de Jesus hetgeen U reeds  
 de propheet David van U  
 zelven deed zeggen :

ZIJ HEBBEN MIJNE HAN-  
 DEN EN VOETEN DOOR  
 BOORD EN AL MIJNE BEEN-  
 DEREN GETELD (Ps. 22, 17)

*Volle afdacht, mits de  
 gewone voorwaarden,  
 voordragenen die dit  
 gebed voor een beeld  
 van den gekruisigden  
 Jesus zullen biiden  
 met gevoelens van  
 godsvrucht en leed-  
 wesen.*



**O MIJN JESUS, BARMHARTIGHEID !**

*(100 dagen afdacht)*

Gedenk in Uwe gebeden de Ziel van Zaliger  
**HERMANUS JOANNES MASSELING**

echtgenoot van WILHELMINA JOHANNA BODDE,  
geboren te Denekamp 3 Mei 1898 en voorzien van de H.H.  
Sacramenten der Stervenden overleden in het R.K. Zieken-  
huis te Oldenzaal 4 April 1942 en den 8sten April d.a.v.  
begraven op het R.K. Kerkhof te Denekamp.

Benaauwdheid en pijn heb ik ondervonden en ik  
riep den Naam des Heeren aan. Ik heb den Heer  
gezegd: Gij zijt mijn God, mij lot is in Uwe  
handen Psalm XXX.

Moedig droeg hij het kruis van een neerdruk-  
kende kwaal, sterk door zijn berusting in Gods  
heiligen wil.

Ik heb een stem uit den Hemel gehoord, die  
tot mij sprak: Zalig zijn de dooden, die in  
den Heer sterven.

Dierbare echtgenoote, Gods H. Voorzienigheid  
heeft het aldus gewild en door een zware slag  
weggenomen, dien gij zoozeer bemindet. Wat  
God doet is immer welgedaan. Laat ons daarom  
Gods raadsbesluit, ook al begrijpen wij het in  
menschelijke kortzichtigheid niet, vol eerbied  
aanvaarden en zijn heilige Wil zegenen.

Mijne kinderen, eert en ondersteunt uwe moeder  
alle dagen en blijft mij steeds in uwe gebeden  
indachtig.

Dient den Heer getrouw geheel uw leven, opdat  
wij in den hemel elkander mogen wedervinden.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Dat hij ruste in vrede.