



DE ZIEL IS ALS EEN MUS
ONTKOMEN AAN DE STRIK
VAN DEN VOGELAAR.



Gedenk in uw gebeden de Ziel
van Zaliger

BERDINA MASSELINK

geboren te Zwolle 26 April 1920 na een langdurige, voorbeeldig gedragen ziekte en voorzien van de H.H, Sacramenten der Stervenden, overleden in het R. K. Ziekenhuis te Ootmarsum 5 Juni 1945 en begraven den 9 Juni d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

God let er niet op, door welke ziekte, maar in welke zielstoestand men tot Hem komt. (H. Aug.)

Weggekwijnd is in verdriet mijn leven en mijn jaren in gesteun. (Ps. XXX : 11)

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij haar Moeder zijt. (H. Aug.)

O Maria, Moeder der schoone liefde, die zoo vurig wenscht dat Jezus Hart bemind worde, vereeuwig mij met den Heer Jesus. (H. Alph. Maria)

Broers en Zusters en Vriendinnen, weent niet over mij; ik leef in den hemel in het koor der maagden.

Daar zullen wij elkander wederzien.

Vergeet mij niet in uw gebeden.

ONZE VADER -- WEES GEGROET

H. Jansen - koster - Ootmarsum