



IN HET KRUIS  
LIGT  
HEIL EN LEVEN



In de vrede van Christus is van ons heengegaan

**HANNA GEERTRUIDA MASSELINK**

echtgenote van

**JOHANNES OUDE LENFERINK**

Op 24 mei 1907 werd zij geboren te Tubbergen en door het H. Doopsel opgenomen in de kath. kerk. Zij stamde uit een echt Twents gezin en groeide op in de diep godsdienstige sfeer die het Twentse land kent. Uit haar huwelijk, in 1933 gesloten, kreeg zij vele kinderen, waarvan er twee vroegtijdig door de dood werden weggenomen. Zij was een eenvoudige vrouw met een groot geloof. Een ernstige ziekte openbaarde zich bij een operatie in het begin van 1967. Rustig, met volle overgave, overtuigd dat haar leven ten einde liep, ontving zij het H. Sacrament van de zieken en overleed in het St. Gerardus Majella ziekenhuis te Hengelo op 2 november 1967. Na een plechtige Eucharistieviering op de 4e november in haar parochiekerk, legden wij haar lichaam met eerbied te rusten op het kath. kerkhof aldaar.

Moge zij rusten in vrede.

---

Beste man, lief en leed hebben wij met elkaar gedeeld in de bijna 35 jaar van ons huwelijk; wij mogen God dankbaar zijn voor alles wat Hij ons schonk in ons beiden en in onze kinderen. Wees sterk, nu ik ben heengegaan, gesteund door de kinderen, vooral door Sinie onze schoondochter, die zo goed voor mij is geweest in de laatste jaren van mijn leven en ziek-zijn. Kinderen, weest lief voor je vader, blijft in liefde en dank denken aan jullie moeder. Ik ben jullie allen dankbaar. Bidden we voor elkaar.