



Hennie Masselink

1934 - 2015

In liefdevolle herinnering aan

Hennie Masselink

Hennie werd geboren op 9 februari 1934. Hij groeide op in Overdinkel in een gezin met drie broers en drie zussen. Na de lagere school ging hij, zoals in de vroege na-oorlogse jaren gebruikelijk, werken in de textiel in Enschede. In de jaren '60 maakte hij de overstap naar de meubelfabriek. Eerst bij Drieze in Glanerbrug en enkele jaren later, tot aan zijn vervroegde pensionering in 1991, bij Hülsta in Stadtlohn.

In augustus 1963 trouwde Hennie met Betsie. In hun nieuwe woning aan de Kloppenstraat 104 leidden zij een gelukkig en tevreden leven. Twee keer per jaar op vakantie naar Paasloo e.o. en het regelmatig bezoeken van creatief-beurzen waren hun favoriete bezigheden.

Een groot deel van zijn leven was Hennie actief in de muziek. Vele jaren was hij penningmeester, tambourmaître en instructeur van de drumband van de Muziekvereniging Concordia in Overdinkel.

In 1985 werd hij hiervoor beloond met een koninklijke onderscheiding. Ook is hij nog een aantal jaren instructeur geweest van de drumband van de Chr. Muziekvereniging Crescendo Overdinkel.

Op 2 januari 2012 overleed Betsie plotseling. Een verlies dat Hennie niet te boven is gekomen. Ook zijn verhuizing vorig jaar naar de Leurinkshof bracht daar geen verandering in. Daarnaast dienden zich diverse gezondheidsproblemen aan. Op 17 november werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij als gevolg van complicaties op 23 november overleed.

Hennie vond zijn leven voltooid. Bij het afscheid nemen zondagavond - dat wij als zeer bijzonder en waardevol hebben ervaren - gaf hij dat nog eens aan: "Ik heb 'n pracht leam'n had".

Voor uw belangstelling, betoond na het overlijden van Hennie, willen wij u hartelijk danken.

Familie Masselink