



Hermina Kuipers - Masselink

1924 - 2016

Hermina Kuipers, geboren Masselink, werd geboren op 11 mei 1924 in de gemeente Losser. In oktober 1948 trouwde ze met Herman Kuipers. Ze kregen twee kinderen; Bennie in 1949 en Wilma in 1955.

Al in 1981 moest ze haar geliefde Herman missen. In de 33 jaar dat ze getrouwd waren, waren ze gelukkig met elkaar. Ze konden samen vele avonden bezig zijn om wat voor de kinderen te maken. Vele breiwerkjes en intussen was Herman in de schuur te vinden voor het maken van het mooiste speelgoed. In 1961 begon de periode van de vakanties in zomerhuisjes, eerst in Neede en later bij de watermolen in Haaksbergen. Een mooie tijd, waar ze altijd met veel warmte aan terugdacht. Ze was dus al vroeg alleen. Samen met Bernhard Stockmann heeft ze nog enkele fijne jaren gehad. Bernhard overleed in 2000.

Ze was een echt familiemens.

Als je op bezoek kwam, vond ze dat gezellig; je had de jas nog niet uit of ze zei: “de koffie is er al bijna deur”. Er moest ook altijd wel wat bij, het liefst een grote koek, maar toch minstens

wel een kleintje. Er kwamen kleinkinderen en ook achterkleinkinderen. Ze waren alles voor haar. “Word je weer een beetje gelukkiger van”, zei ze dan. Ieder kind moest altijd een cadeautje krijgen, met de verjaardagen en uiteraard met Sinterklaas of Kerst. Tot op hoge leeftijd hield ze dat vol.

Er goed gekleed en gekapt uitzien was tot aan het einde belangrijk voor haar.

Na haar negentigste ging haar gezondheid achteruit. Als je haar vroeg: “Hoe is het?” was haar antwoord: “Oh, gaat wel.”

“Niet klagen, maar dragen” was haar motto.

Op 20 augustus 2016 is ze op 92-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed gestorven, als laatste uit het grote gezin Masselink. In januari 2014 heeft ze haar enige en dierbare broer Jan verloren. Ze was de jongste zus, maar is het oudst geworden.

Wij allen zullen haar bijzondere warmte en hartelijkheid missen.

Voor uw medeleven zijn wij u zeer dankbaar.

Glanerbrug, 26 augustus 2016