



ECCE HOMO !

tn11623

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER:

# ELISABETH VAN MAST

Weduwe van

J. H. TER HUURNE

Geboren te Buurse 26 November 1852, na  
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten  
der Stervenden overleden te Buurse  
23 Juni 1942 en de 27ste d.o.v. op het  
R.K. Kerkhof aldaar begraven.



**V**AN krachten uitgeput, stierf zij in een  
gelukkige ouderdom en op gevorderde  
leeftijd, gekomen tot de volheid der  
dagen. (Gen. XXV, 8).

De zoetste vertroosting, die men in het  
graf medeneemt, is de getuigenis, dat men  
goed heeft geleefd, dat men een onberis-  
pelijke echtgenoot, een teedere en liefde-  
volle moeder geweest is en aan de kinderen  
degelijke beginselen en christelijke deugden  
tot erfenis achterlaat. (H. Franc. v. Sales).  
Omdat gij welgevallig waart aan God, was  
het noodig, dat de beproeving u louterde.  
(Tobias XII, 13).

Met een volkomen vertrouwen op den Heer  
en den dood ziende naderen, is zij in vrede  
en kalmte van hier gescheiden.

Mijne dierbaren, de dood is beter dan een  
pijnlijk leven, de eeuwige rust beter dan  
een voortdurende ziekte. In den hemel  
zullen wij elkander wederzien. Helpt mij  
door uw gebeden tot God.

**LAAT ONS BIDDEN.** — Wij bidden U, o  
Heer, verleen aan Uw dienaress Elisabeth  
vergiffenis van hare zonden en zwakheden  
en laat haar deel hebben in het geluk  
Uwer uitverkorenen.