



Ter dankbare herinnering aan

## **Gerardus**

### **Antonius Johannes Mattijssen**

emeritus pastoor te Uift

Geboren te Gendt (Betuwe) op 20 mei 1899.  
Priester gewijd van het Aartsbisdom te Utrecht  
op 15 augustus 1924.

Achtereenvolgens kapelaan te Herwen en  
Aerd, Gaanderen en Arnhem (H. Walburgis).

Pastoor in Heteren van 1943 tot 1954,  
in Uift (H. Antonius) van 1954 tot 1967.  
Emeritus pastoor in Uift van 1967 tot 1981.  
Hij overleed op 3 april 1981 in zijn woning,  
„de herdershut” te Uift, waar hij 14 jaar  
lang, gelukkig en tevreden, samen met  
zijn huisgenote en trouwe hulp Ans Evers,  
heeft mogen genieten van zijn emeritaat, te-  
midden van zijn oud-parochianen.

Hij werd begraven te Uift, op het R.K. Kerkhof  
van de H. Antonius-parochie, op 7 april 1981.

Heer, wij bidden U voor Uw dienaar en  
trouwe priester Gerard Mattijssen. Hij heeft  
als kapelaan en als pastoor gewerkt in Uw  
dienst van het Evangelie en van de Utrechtse  
kerk.

Met zijn gaven van eenvoud en geloof heeft  
hij zich ingezet, niet voor zichzelf, maar  
voor de mensen en voor de kerk, die hem  
beiden zo dierbaar waren.

Laat hem nu Uw stem horen:

„Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over  
weinig waart ge trouw, over veel zal ik u  
aanstellen. Ga binnen in de vreugde van  
Uw Heer”. (Mt. 25, 23).

Voor uw deelneming en medeleven danken  
wij u oprecht.

Uit aller naam,  
Ans Evers

Uift, april 1981