



DANKBAAR
OM WAT JE
VOOR ONS
BENT GEWEEST



**Anna Maria Geertruida
Meijerink - Mazeland**

geboren 29 april 1928
overleden 28 mei 2000

Lieve mam,

Heel je leven,
was een zegen.
Veel zorg heb je gehad,
omdat het je niet altijd meezat.
Hoeveel heb je geleden,
en moeizaam gestreden.
Steeds weer krabbelde je samen met pa er
weer uit,
totdat de dokter kwam met 'n besluit.
Deze keer kan het niet worden genezen,
en kon je niet meer optimistisch wezen.
Doch die enkele keren, een fijne dag,
zagen we even je glimlach.
De kleinkinderen gaven een straaltje
vreugd,
dat deed je altijd deugd.

De laatste jaren waren een zware last,
samen met pa zaten jullie muurvast.
In de stoel, op de bank of in bed,
de natuur vanuit binnen in je hart gezet.
We weten dat je vaak verdriet hebt gehad,
maar dat bleef in je hart.
Het spreken over je gevoel werd opzij
gezet, telkens weer,
dat deed ons zo vaak zeer.
Vaak dacht je te veel te vragen,
maar jij moest de zwaarste last dragen.
Mam, we hebben veel verdriet dat je
er niet meer bent,
maar je weet dat we je als een zorgzame
moeder hebben gekend.
Rust nu maar uit en waak over ons allen,
telkens weer,
ook al ben je hier nu niet meer.
Mam, we houden van je en je bent
altijd in ons hart,
ook al voelen we nu pijn en smart.

Bedankt Mam.

J.J.G. Meijerink
Kinderen en kleinkinderen.