



ECCE HOMO



Bid ook nog voor

Johanna Berendina Mazenier

sinds 4 jaar weduwe van

GERARDUS HERMANUS HEMELT

Zij werd genoemd, zoals men dergelijke mensen vaak aanspreekt: „oud moedertje” Want op 4 Maart 1954, toen zij in de hoge ouderdom van 88 jaar naar een beter leven over is gegaan, zagen de familie, de zusters van Amsterdamseveld, die haar geduldig verpleegden en andere „oudjes”, in haar bijna alleen de kinderlijke eenvoud. Er is dan ook veel kans dat moeder Hemelt reeds spoedig haar Hemelhuis heeft betrokken.

Maar als zij nu nog eens een dag moet wachten! - bij wijze van spreken - (en een dag is morgen voorbij!) zouden we dan niet onmiddellijk zeggen: „Heer geef haar de eeuwige rust, voor de avond valt?”

Daarom: laten wij nooit aan haar denken zonder meteen voor haar te bidden. Dan moge het spoedig zijn; „Ziet, moeder Hemelt hemelt vandaag in de ware zin des woords.”

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dg. afl.)

Onze Vader — Wees gegroet

Zij ruste in vrede bij God.

Druk: Bruggeman, Oldenzaal