



LIEVE VANDERMEERSCH

5 augustus 1950
28 oktober 1996



*Leid haar nu, Heer,
door de donkere nacht van de dood
binnen in Uw eeuwige vreugde.*

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

LIEVE VANDERMEERSCH

echtgenote van de heer Eric VERSCHEURE.

Ze is geboren te Roeselare op 5 augustus 1950
en is na een moedig gedragen ziekte,
godvruchtig van ons heengegaan
te Roeselare op 28 oktober 1996,
voorzien van het Heilig Sakrament der Zieken.

Liefste Eric,
samen hebben we vele mooie dingen opgebouwd,
in goede en kwade dagen.
Samen hebben we mijn strijd gestreden,
jouw liefde en bewogenheid voor mij

was mijn grootste steun.
Weet dat ik altijd bij jou zal zijn en blijven zorgen
voor jou en voor onze beide lieve kinderen.

Lieve Wouter en Jeroen,
ik weet dat het hard is aangekomen
dat ik niet meer elke dag voor jullie kan zorgen.
Wees een steun voor elkaar en voor jullie papa.
Bid voor mij.

Voor allen die mij liefhadden,
vooral beide mama's, lieve zusters, broers,
schoonbroers en schoonzusters,
ik zal, veel te vroeg,
onze beide papa's hierboven terugvinden.
Samen met hen zal ik ervoor helpen zorgen
dat het blijvend goed gaat met allen.
De sterke familieband,
de onderlinge gehechtheid aan elkaar
zal meteen ook de grootste steun zijn,
in deze moeilijke tijden.

Ik vraag aan u allen een steun en een hulp te zijn
voor Eric, Wouter en Jeroen.
Denk aan mij en bid voor mij.