



Ter gedachtenis aan
GRADUS JOHANNES MEIJERINK

echtgenoot van

ANNA MARIA PETERINCK

Geboren 19 januari 1890. Overleden 14 december 1974 en 17 december d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Lonneker.

Na een kortstondige ziekte werd hij van ons weggenomen. In dit heengaan van de aarde heeft hij stilzwijgend berust, omdat hij kan terugzien op een lang en vruchtbaar leven; omdat hij zich geborgen wist in de trouwe handen van haar die hem meer dan vijf en veertig jaar op zijn levens- tocht vergezelde.

Zijn leven was gekenmerkt door eenvoud, behulpzaamheid en godsvrucht, in tijden van zorgen hielp de Heer hem verder.

Daarom bidden wij:

Heer God, Gij hebt ons hoop gegeven door Jezus en door zijn evangelie; alwie in Hem gelooft, gaat nooit voorgoed ten dode. Sta ons heden bij, nu wij ons aan dit woord toevertrouwen, tot steun en troost voor elkaar.

Wij ondervinden aan den lijve, Heer, dat U geeft en neemt. Schenk ons de moed, ons leven in Uw hand te leggen, onszelf

aan U toe te vertrouwen, tezamen met hem, die ons heden is voorgegaan, om te leven voor U, op het woord van Jezus Christus onze Heer. Amen.

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven en ter gedachtenis aan hem.