



Mihi enim vivere Christus est,
et mori lucrum. (Phil. 1, 21.)



Bid voor de Ziel van Zaliger

Henrica Elisabeth Mekenkamp,

geboren te Saasveld 4 Oct. 1905, van de H.H. Sacramenten der stervenden voorzien te Oldenzaal in het Ziekenhuis overleden 26 Februari 1935 en den 1 Maart d.a.v. te Saasveld begraven.

Mijn God, wat worden wij beproefd, wat slagen hebt Gij ons toegebracht, wat diepe en onherstelbare wonden hebt Gij ons in het hart geslagen! O Heer, Uwe raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk; welk mensch kan ze begrijpen? In deze goedwillige en vrome ziel hebt Gij den onmisbaren troost en steun van dit zoo vroom gezin weggenomen.

Ik voor mij ik dank U Vader, Heer van hemel en aarde, dat Gij mij hebt weggehaald uit deze dwaze, booze en goddelooze wereld, en mij hebt opgenomen in den hemel. Ik echter bid en smeeek U, heb medelijden met mijn dierbare broer en lieve zuster. Geen mensch kan hen troosten. Maar troost Gij hen, steun en help hen in het leven, opdat zij in onderwerping aan Uwen H. Wil, U mogen blijven dienen, totdat wij samen in den hemel met elkaar voor eeuwig vereenigd zijn.

H. Hart van Jezus bescherm onze familie

300 dagen afl.