



ALLES
IS
VOLBRACHT

x

Dankbare herinnering aan

SUSANNA THEODORA MENSINK

weduwe van Assuerus Hoekstra.

Zij werd geboren te Gronau i/W op
13 december 1900.

Gesterkt door het H. Sacrament der
Zieken, is zij in de Vrede van Christus
overleden in het Dr. Ariënsthuis te
Glanerbrug op 5 september 1988.

Helemaal onverwacht kwam haar sterven
niet voor ons.

Hoewel ze veel klaagde over haar zwakke
gezondheid heeft ze toch nog de leeftijd
van de sterken bereikt.

De laatste tijd echter hoorde je haar steeds
vaker zeggen: „was ik maar in de hemel”.
Ze heeft het nooit goed kunnen accepte-

ren dat ze geen kinderen had; ze voelde
zich daardoor vaak alleen.

Haar beste jaren waren ongetwijfeld die
van haar huwelijk met oom Assuerus die
de eenzaamheid ook kende en zodoende
waren ze elkaar tot grote steun.

Ze voelde zich na zijn dood in 1981 weer
alleen. Die eenzaamheid werd wel voor
een groot deel verzacht door de goede
zorgen die ze in het Ariënsthuis mocht
ontvangen.

Wij mogen nu vertrouwen dat God haar
voor altijd van haar eenzaamheid verlost
en haar weer verenigt met haar man en
verdere familie.

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en
ter gedachtenis aan haar.

Zuster en schoonzuster
en verdere familie.