



*Sterven is terugvallen  
in Gods Hand,  
Falling in love.*



In Pace

In dankbare herinnering aan mijn lieve  
man, onze zorgzame vader,  
schoonvader en opa

**Reinier Hendrikus Maria  
Merlijn**

Hij werd geboren op 10 oktober 1918 in  
Almelo, overleed op 13 september 1998  
te Enschede en begraven op  
17 september op de Westerbegraafplaats  
te Enschede.

Rens was een lieve man in wiens leven  
twee centrale thema's zichtbaar werden.  
Aan de ene kant was daar de R.K. gods-  
dienst die zijn hele leven vulde en aan de  
andere kant het gemeenschapsleven  
waaraan hij veel plezier beleefde.  
Het religieuze en het sociale werden door  
elkaar beïnvloed en bevrucht.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen  
vormden het centrum van waaruit hij zijn  
weg ging en waar hij uiteindelijk altijd weer  
op terug viel.

*Bedankt voor alle lieve dingen,  
voor je fantasie, je zorgzaamheid  
en je vermaningen.*

*We zullen je ons herinneren terwijl je het  
leven vierde.*

Voor uw blijken van belangstelling en  
medeleven zeggen wij U hartelijk dank.

Rie Merlijn-op de Weegh  
Kinderen en kleinkinderen

Enschede, 13 september 1998