





Gedenk in uw gebeden

Maria Mulder

weduwe van

Paulus Damhuis

Geboren 9 juli 1876 te Oldenzaal, overleed zij na voorzien te zijn van de H. Sacramenten 5 juli 1965 te Oldenzaal en werd de 8e juli d.o.v. aldaar begraven.

Moeder was een sterke vrouw, toen haar man en twee kinderen hun ziel terug gaven aan God, ging zij niet radeloos neerzitten maar bleef moedig en krachtig leiding geven. De offerzin hiervoor putte zij uit een grote liefde tot de Moeder van Altijddurende Bijstand. Bij al haar moeilijkheden bij alle tegenslagen ging zij tot de Moeder van Christus en vond troost en opbeuring en kreeg antwoord op haar moeilijke problemen.

Zij genoot een gelukkige levensavond. Wat zij in vroegere jaren had moeten missen werd ruimschoots vergoed door het liefdevolle, gelukkige huiselijke milieu van haar dochter.

Moeder, dank voor uw energieke voorbeeld. Wij willen u eren, door uw voorbeeld na te volgen.

Zij ruste in vrede.