



*Gij kent de weg  
naar de plaats,  
waar Ik heenga.*

*Joh. 14-4*

Wij vragen U in het gebed te willen gedenken

## Zuster Maria Sabina (Anna Mues)

Geboren op 12 oktober 1904 te Datteln (Duitsland), deed zij op 13 april 1929 haar heilige klooster-geloften in de Congregatie van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed en ging in tot het eeuwige leven op 30 maart 1971.

Sieraad van haar huis door haar bescheidenheid die iets voornaams had, viel Zuster Sabina op door haar altijd vriendelijk lachje.

Zij heeft veel geleden, maar verklaarde zonder het zelf te weten waar het geheim lag van haar „geduld zonder klacht“.

Toen iemand haar tijdens haar ziekte vroeg of zij een mooi boek wilde lezen zag zij met opvallende blik naar het kruis aan de muur en zei: „ik heb maar één boek.“

Het was duidelijk: dáár leerde zij alles.

Zij was vermanend zonder het weten of te willen door zwijgend en vriendelijk bij al haar werk, alleen maar nederig te zijn.

Zuster Sabina hoort bij de parels waarvan men de waarde pas ten volle op prijs stelt als ze ons zijn ontnomen.

Haar leven was de belichaming van het betekenisvolle woord van Petrus: „Heer Gij weet alles? Gij weet dat ik U liefheb“.

(Joh. 21:17)