

Wees liefdevol  
voor elkaar





Dankbare herinnering aan

## **ALBERDINA MULDER**

Geboren te Klazienaveen op 21 mei 1894, gaf ze in 1917 haar ja-woord aan Johannes Gerhardus Berendsen. Deze verbintenis bleef kinderloos. Haar man overleed 29 december 1951.

Werken, werken en nog eens werken was haar leven, ja toen het niet meer ging, was er nog steeds de wil, de onrust alles te willen doen. In 't veen en bij de boer, ze stond haar man. Ze was bereid ieder te helpen. Was bezorgd voor en over andere mensen.

In het gezin Heller was ze er altijd voor de kinderen, die haar als een „moeder” hebben ervaren. Ze leerde hen hoe je moest werken in de turf en op het land. Ze was klein, dapper.

Dat sterke, harde, strenge dat 't leven vroeg werd gedragen door een opgewekt, opgeruimd, zeer lief karakter. Ze wilde nooit op de voorgrond staan, was bescheiden, maar genoot als je haar liet merken dat ze aangenomen was, er helemaal bij hoorde. Dan kon ze stralen, was lief voor de kinderen en die voor haar.

Ze was een diepgelovige vrouw, bracht veel tijd door in gebed. Ze was ook kritisch. Ze kon met de veranderingen in de kerk

instemmen, maar zelf dat bewarend, wat naar in 't leven steun had gegeven.

Haar krachten naar lichaam en geest namen af; voor haar hoefde het niet meer, „wat heb ik nog”. Het laatste jaar was moeilijk en heeft ze met haar God gestreden, dat Hendrik zo plotseling overleed en zij er nog steeds was.

Na het ontvangen van 't Sacrament van de Zieken heeft ze nog 14 dagen geleefd. Haar drukke natuur bleef tot de laatste dag. Dit lange leven eindigde zonder lijden op 30 januari 1991. Op 2 februari hebben we haar stoffelijk lichaam, na een Eucharistieviering ten afscheid begraven op het R.K. kerkhof te Erica. Daar wacht het op de dag van de Heer.

Goede God, we zijn dankbaar dat tante Diene zo lang bij ons mocht zijn. Ze hoorde bij ons en we hielden van elkaar. Daarom valt ons dit afscheid zwaar.

In onze herinnering blijft ze voortleven. Geef U haar Uw vrede, die duurt tot in de eeuwen der eeuwen.

Voor uw belangstelling tijdens haar leven en uw deelname nu na haar dood dankt

de familie HELLER.