



Dankbare herinnering aan

Anneke Leferink - Mulder

* Groningen
10-12-1941

† Enschede
31-1-1999

Lieve Anneke

Bijna 30 jaar hebben we het leven met elkaar gedeeld. Gelukkig, ondanks de beperktheden. Je hebt op je levenspad veel scherpe doornen ontmoet met messcherpe pieken. Maar ondanks de vele dreunen die je kreeg, vocht je je weer terug naar je plaatsje in de keuken om zo weer een lekker potje te kunnen klaarmaken.

Doch dit alles was niet mogelijk geweest zonder de voortreffelijke inzet en toewijding van het personeel van het Dr. Ariënhuis.

En dan zeer zeker ook niet zonder de ondersteuning van veel vrienden, kennissen en familie.

En je had een groot Godsvertrouwen. Dát heeft je er telkens weer doorheen getrokken.

Al zal je heengaan een grote leegte brengen: dankzij je geloof weet ik, dat je nu echt "thuis" bent gekomen!

Anneke: bedankt voor wat je voor me betekende.

Tot weerziens!

Voor al uw zorg, uw vriendschap en uw meeleven, gedurende vele jaren, dank ik U heel hartelijk!

Marinus