

Zie, o goede en allerzoetste Jesus, ik werp mij op mijne knieën voor uw aanschijn neer, en bid en smeeik U met de grootste vurigheid des gemoeds, dat Gij levendige gevoelens van geloof, hoop en helde, en een waar berouw over mijne zonden en den zeer vasten wil om deze te verbeteren in mijn hart geliefet te prenten, terwijl ik met een groote genegenheid en droefheid des harten uwe vijf wonden bij mij zelve overweeg en in den geest aanschouw, dit voor oogen hebbende, wat reeds de profet David over U, o goede Jesus, in uwen mond legde: *Zij hebben mijne handen en voeten doorboord; zij hebben al mijne beenderen geteld.*

(Ps. XXI, 17, 18.)

Volle aflaat voor de overledenen als men bovenstaand gebed na eerst geblecht en gecommuniceerd te hebben voor een kruisbeeld bid, met bijvoeging van een ander gebed tot intentie van Z. H. den Paus.

(Decreet van Z. H. Paus Pius IX, 31 Juli 1858.)

Men voldoet aan de laatste voorwaarde van het decreet door vijf Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten of andere dergelijke gebeden tot intentie van den H. Vader te bidden.



Bid voor de Ziel van Zaliger
AREND JAN MULDER,

echtgenoot van

JOHANNA HOLLINK,

(Armmeeester der Parochie van den
H. Plechelmus alhier)

geboren te Ambt Delden 3 Maart 1846, na
voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten
overleden te Deurningen 30 Juli 1921,
begraven aldaar 2 Aug. daarna.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer ster-
ven, van nu af zullen zij rusten van hunne
moeiten: want hunne werken volgen hen.

Apoc. 14, 13.

Zalig de man, die de beproeving doorstaat,
want is hij behouden gebleven, dan zal hij de
kroon des levens ontvangen. Jac. 1, 12.

Heilige Vader, behoud hen, die Gij mij ge-
geven hebt, in uwen Naam, opdat zij één zijn
gelijk wij. Toen ik bij hen was bewaarde ik
hen in uwen Naam. Die Gij mij gegeven hebt,
heb ik bewaard. Joa. 17, 11.

Eer uwen vader en uwe moeder, hetwelk
het eerste gebod is met de belofte dat het u
wel zal gaan en gij lang zult leven op aarde.

Eph. 6, 3.

Dierbare echtgenoote en kinderen, zie ik
sterf maar God zal met u zijn. Nog een korten
tijd en gij zult mij wederzien: want ik ga tot
den Vader en uw hart zal zich verblijden en
niemand zal u uwe vreugde ontnemen. Ge-
denkt mij in uwe gebeden tot God.

Allerheiligst Hart van Jezus, wees mijn heil.

Allerzuiverst Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Hij ruste in vrede.