



Toon ons Heer
Uw barmhartigheid

In liefde en dankbaarheid gedenken wij

Bernardus Antonius Mulder

echtgenoot van

Johanna Maria Oolderink

Hij werd geboren 20 april 1899 te Oldenzaal. Gesterkt door het Sacrament der Zieken overleed hij in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal op 21 oktober 1977. Woensdag 26 oktober 1977 werd de Eucharistie gevierd in de Plechelmus Basiliek te Oldenzaal, waarna het lichaam van vader werd overgebracht naar het Crematorium te Usselo.

Ruim 57 jaar lang was hij in een zeer gelukkig huwelijk verbonden met Anne Oolderink. Het is moeilijk te geloven, dat deze geweldige vader, groot- en overgrootvader, van wie wij zoveel hielden, nog vrij plotseling, maar niet onvoorbereid er niet meer is. We zijn erg bedroefd om de lege plaats, maar mogen we hem de rust, die hij zo zeer verdiend heeft, misgunnen?

Ook na z'n pensioen bleef hij steeds vitaal en vol levensvreugde, met moeder samen, hebben ze genoten van hun oude dag.

Ieder jaar gingen ze met dezelfde groep op reis. Voor diverse bejaardenclubs was hij nog zeer actief. Geregeld zag men hem op z'n brommer om te gaan vissen; ook van de natuur hield hij bijzonder veel.

Toch is hem verdriet niet gespaard gebleven. Ook wist hij, dat hij na z'n operatie nooit meer de oude zou worden.

In het volle vertrouwen, op het weerzien met twee van z'n geliefde kinderen, die voor hem gingen, gaf hij z'n leven aan God terug; diegenen die achterblijven, zullen je troost en opbeuring heel erg missen.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze vader, groot- en overgrootvader, zeggen wij u hartelijk dank.

J. MULDER - OOLDERINK
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Oldenzaal, oktober 1977
Huurnestraat 86