



Dankbaar gedenken wij

Bets Mulder

huisgenoot van Herman en Annie Mulder

Geboren 9 december 1923 te Deurningen,
overleden 9 januari 1997 te Oldenzaal.

Wij hebben afscheid van hem genomen
na een plechtig gezongen Uitvaartviering
in de R.K. Plechelmuskerk te Deurningen
op 13 januari 1997. Hierna hebben wij
hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof
aldaar.

Bets groeide op in een gezin van 8 kinde-
ren. Op 11-jarige leeftijd kwam hij onge-
lukkig ten val, waardoor hij 16 weken in
coma heeft gelegen. Z'n sterke wil heeft
hem er weer bovenop geholpen, echter de
jongen van voor het ongeval is hij nooit
meer geworden.

Hij stond altijd klaar voor anderen, on-
danks dat hij op 40-jarige leeftijd z'n been
moest missen. Z'n grootste hobby's waren
timmeren, konijnen en kippen houden. In
het timmerhok bracht hij z'n meeste tijd
door.

Het grootste deel van z'n leven heeft hij bij
Annie en Herman in huis gewoond, waar
hij altijd een goede verzorging heeft ge-
had.

De laatste jaren genoot hij mede van de
kleine kinderen in de familie.

Hij verwende ze op zijn manier met een
snoepje en een grap.

Het laatste half jaar heeft hij door z'n ziek-
zijn niet meer van al zijn hobby's kunnen
genieten.

Toch nog onverwachts is hij van ons
heengegaan.

Moge hij rusten in vrede.

Voor al Uw blijken van medeleven en be-
langstelling voor en na het overlijden van
Bets zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Mulder