





Dankbare herinnering aan

*Cornelis Leonardus
Antonius Mulder*

Op 19 juli 1908 werd hij te Monster geboren. Zijn jawoord gaf hij op 12 september 1939 aan *Catharina Adriana Margaretha van de Berg*. Uit deze verbintenis werden vier kinderen geboren. Ofschoon varen en water hem aantrokken, werd hij tuinder. Met zijn vrouw begon hij in Maasland een bedrijf. De tuin was zijn lust en zijn leven. Dat "gek" van water zijn bleef hem bij. Met zijn kinderen aan de waterkant zitten om te kijken naar 't water en de schepen. In 1958 had hij de moed om vanuit het overvolle westen naar Erica te gaan. Ook hier maakte hij zich als tuinder waar. Was 's morgens graag als eerste op de tuin. Zijn bescheidenheid drong

hem niet naar de voorgrond. Een zorgzame, bezorgde echtgenoot en vader was hij, die ook thuis was in 't huishouden. Toen zijn vrouw ziek was en hij haar geheel verzorgde. En hij bleef zorgen, was zelf met weinig tevreden. Stig van gestalte straalde zijn persoonlijkheid goedheid uit. Hij was gezellig, hartelijk, gevat, bezat een gezonde humor, genoot van zijn gezin. In alles nauwgezet, was hij een doorzetter; nooit opgeven, altijd volhouden; ook toen hij ziek was en veel aan gezondheid moest inleveren, bleef hij vriendelijk, klaagde nooit, was dankbaar voor de verzorging die ma hem tot 't laatst heeft mogen en kunnen geven, zodat hij thuis kon blijven. Ze hebben deze moeilijke tijd samen, ook emotioneel, doorleefd. Als een diep gelovig mens vond hij troost en kracht in het gebed. Op 13 oktober 1991 ontving hij samen met zijn vrouw, het Sacrament van de zieken. De lijdensweg die hij geduldig ging, nam op zijn 84-ste verjaardag een einde. Zijn rijke leven gaf hij terug in de hand van zijn Schepper. Na een Eucharistieviering ten afscheid, hebben we zijn stoffelijk lichaam begraven op het R.K. kerkhof te Erica, op 23 juli 1992. Daar zal het rusten tot op de dag van de Heer.

*Vader in de hemel, Cees mijn man, onze pa en opa
beeft in U geloofd, op U vertrouwd. Wij danken voor
zijn leven. Wij weten hem nu in Uw veilige banden. In
onze herinnering leeft hij verder als een onvergetelijk
mens, die er tijdens zijn leven belevde voor ons was.
Schenk hem Uw vrede voor altijd*

Voor uw medeleven tijdens zijn lang ziek zijn en nu in deze voor ons zo droeve dagen, danken:

C. A. M. Mulder-van de Berg
kinderen en kleinkinderen