



Groet de dageraad,  
want God is Licht.

GERARDUS HERMANUS MULDER  
echtgenoot van  
MARIA HELENA DIJKHUIS

Hij werd geboren op 11 januari 1920 te Oldenzaal. Plotseling werd hij van ons weggenomen op 8 oktober 1976. Op 12 oktober hebben wij uit dankbaarheid voor zijn leven de Eucharistie gevierd in de parochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in Usselo.

Ons aandenken aan vader kunnen wij niet vastleggen in woorden. Wie hij voor ons geweest is, beseffen we zelf waarschijnlijk pas goed, als we hem missen. We waren zo gewend dat hij als vriend met ons omging. Deze vriendschap zullen we nu niet meer aan den lijve ondervinden ....

Moedig heeft hij in de laatste jaren zijn ziekte gedragen. Hij eiste niet de aandacht en het medelijden van anderen voor zich op. Ofschoon hij minder goede dagen kende, probeerde hij zoveel mogelijk aan alles mee te doen. Een fijn contact met kinderen en kleinkinderen was in zijn ziekte de beste medicijn. Een plotselinge dood is zijn eigen wens geweest. Wij zijn dankbaar voor zijn leven en wij zijn er ook dankbaar voor, dat hem een lijdensweg bespaard gebleven is. Maar voor ons gevoel is dit te onverwacht: nog staan praten met de buurman en dan ineens overleden zijn. We

zullen dit nog samen met moeder moeten verwerken.

Wij hopen dat vader door God wordt opgenomen als Zijn vriend als beloning voor zijn leven voor ons. Wij hopen ook dat wezelf de kracht mogen ontvangen om in eenheid en liefde de toekomst aan te kunnen. Mogen wij gesterkt worden door de Geest van Jezus Christus, die zegt:

„Ik ben de weg die naar de vrijheid voert.  
Ik ben de waarheid die je zult zien.

Ik ben het leven, dat God voor  
jullie bestemd heeft.

Kom binnen in het Vaderhuis – door Mij”.

---

Voor uw blijken van deelneming ondervonden na het plotselinge overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, behuwdvader en opa, zeggen wij U  
onze hartelijke dank.

M. H. MULDER-DIJKHUIS  
kinderen, behuwd- en  
kleinkinderen.

OLDENZAAL, oktober 1976  
Dr. Nolensstraat 47