



Imper Imp - Edit. rue de Madame, 29. à Paris. Déposé.



GEDENKT IN UWE GEBEDEN

de Ziel van Zaliger

GERARDUS MATHIAS MULDER,

Student op het R. C. Seminarium te Culemborg,

geboren te Oldenzaal, den 26 October 1844, te

Freeren overleden den 25 Augustus 1867 en

den 28 Augustus begraven aldaar.



Geheel Gode toegewijd, was zijn eenigste wensch zijn leven in de dienst des Heeren te slijten. Gods meerdere verheerlijking en de zaligheid der zielen was het eenig doel zijns strevens. Nog midden in zijn voorbereidingsdagen werd zijn levensdraad afgeknipt. Zijne wil was genoeg,..... en met Tobias zeide hij tot den Heer: „beschik over mij naar Uw welbehagen, en laat mijne ziel in vrede genomen worden: want het is mij beter te sterven dan te leven... De vloed heeft mij ontvangen; de baren zijn over mij heengevloed: — uit de diepte heb ik tot U geroepen, Heer, Heer, hoor mijne stem!”

TOB. III, 6. JOAN. II. Ps. 129.

Hij was de lieveling van God en de menschen; zijn aandenken zal in zegening zijn... De Heer heeft hem geheiligd door zijn geloof en zijne zachtmoedigheid.

ECCL. XLV.

HIJ RUSTE IN VREDE!

Onze Vader --- Wees gegroet.