



Rafaël

TOT U ROEPEN WIJ, BALLINGEN,
KINDEREN VAN EVA

(UIT „SALVE REGINA”)

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Gerhardus Johannes Mulder
echtgenoot van
Hendrika Maria Haarhuis

geboren 30 Augustus 1887 te Deurningen, na een kortstondig geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, 2 Februari 1952 overleden in het R.K. Ziekenhuis te Enschede en 6 Februari daaropvolgend begraven op 't R.K. Kerkhof te Buurse.

„Ons leven hangt maar aan een draad:
wie weet er, waar hij gaat of staat,
wanneer de dood zal komen.

De felste valt al eer hij 't weet;
de mate die hem 't leven meet
weet niemand van te vooren.

Zoo, zijt bereid, en leert hiervan:
't geen mij behoort vandage kan
U morgen ook behoren”.

G. Gezelle

Mijne dierbaren, in geloof, hoop en liefde steunend op mijn Verlosser ben ik aan de hand van Maria de eeuwigheid ingegaan. Alle zichtbare banden met U zijn nu verbroken; ik kan zichtbaar niets meer voor U doen, maar onzichtbaar blijf ik bij U en bid voor U.

„Betrouwt op God die heden slaat
maar die uw troost en toeverlaat
zal zijn in uwen druk en zorgen”!

G. Gezelle

GEBED:

Barmhartige God, ontferm U genadig over onze geliefde Man en Vader, Uw dienaar Gerhardus, Door Christus onze Heer. Amen.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor hem.