





Gedenkt in Uw gebeden en H. Misoffer

GERHARDUS JOHANNES JACOBUS MULDER

echtgenoot van MARIA WESSELINK

Geboren te Losser op 20 september 1905, is hij onverwacht te Hengelo-o overleden op 21 november 1967. Zijn lichaam hebben we aldaar te ruste gelegd op 25 november op het r. k. kerkhof, waar het afwacht de dag der Opstanding in heerlijkheid.

Hij was een eenvoudig en goed christen, een mens wiens leven gedragen werd door een groot geloof en vertrouwen op God. De taak die God hem in het leven heeft gegeven, de zorg voor zijn vrouw en kinderen, heeft hij steeds met vreugde volbracht. En bij zijn onverwacht heengaan staan wij weer, zoals zo dikwijls, voor de vraag naar het „waarom“ en wij weten geen antwoord te geven. Het enige wat wij kunnen doen is, in groot geloof, de wil van de Heer van het Leven aanvaarden. In Zijn woorden vinden wij de zekerheid: „Alwie leeft en gelooft in Mij zal niet sterven in eeuwigheid“. Deze vader leefde en geloofde in Christus en daarom kunnen we ook, in groot vertrouwen op dit woord van Christus, voor ons zelf de zekerheid hebben dat God hem reeds het loon heeft gegeven dat hij door zijn leven op aarde heeft verdiend. Want het leven heeft hem niet gespaard, zorgen en moeilijkheden heeft hij moeten dragen, maar gesteund door de liefde van zijn vrouw heeft hij dit alles kunnen dragen. En daarbij kwam in de laatste jaren zijn zorg voor haar, die hem zo dierbaar was.

Lieve vrouw en kinderen, zwaar is het offer dat God van U heeft gevraagd, maar de banden der liefde waarmee wij verbonden waren zullen niet verbroken worden.

Mijn kinderen, weest een steun voor moeder en helpt haar om dit offer te kunnen dragen.

Heer, geef uw dienaar Gerhardus de eeuwige rust.