



Ik zal hunne droefheid veranderen  
in vreugde en vertroosten en op-  
beuren van hunnen kommer.

403 C. A. S. M.

Jeremias, 31, 13.



In uw godvruchtige gebeden wordt  
aanbevoien de ziel van zaliger

**GERRIT JAN ALBERTUS  
JOHANNES MULDER,**

geboren te Gammelke 29 April 1913. na  
het ontvangen van de H.H. Sacramenten  
der Stervenden overleden te Gammelke  
17 December 1937 en 21 December d.o.v.  
begraven op het R.K. Kerkhof te Deurningen.

Nog jong heeft God hem weggenomen  
uit deze wereld, omdat Hij als een andere  
Johannes hem lief had.

Met groot geduld heeft hij zijn lijden  
gedragen en toen er geen hoop meer was  
op genezing boog hij blijmoedig zijn hoofd  
en zeide met volle overtuiging; Gods  
H. Wil geschiede

Die zijn ziekbed bezochten en zijn sterf-  
bed omringden, mochten zien, hoe kostbaar  
de dood der rechtvaardigen is en hoe zoet  
het is te sterven, als men goed en gods-  
dienstig geleefd heeft.

Lieve moeder, broers en zusters, gij moogt  
niet weenen over mijn heengaan, want ik  
leef en juich bij God in den hemel.

Ik dank u voor de goede zorgen tijdens  
mijn ziekte aan mij besteed en voor al  
de liefde mij betoond. Ik zal mijn dank-  
baarheid en liefde aan u vergelden, door  
voortdurend bij Gods troon voor u ten  
beste te spreken.

Ik vraag u alleen, ook voor mij te bidden.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

---

H. J. Hofste Koster, Deurningen.