





Een liefdevolle herinnering aan

Harrie Mulder

* 7 maart 1937

† 15 juni 2011

Voor u blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa willen wij u hartelijk bedanken.

Truus Mulder - Scholten
Marie-Louise en Jeroen
Lucas en Laurie

'n Beetje

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.