





Ter herinnering aan

**Hendrika Engelina Bulters - Mulder
(Rikie)**

weduwe van
Gerhardus Johannes Bulters.

Zij werd 20 december 1919 geboren te Losser en overleed, na een liefdevolle verzorging, in het verpleeghuis te Denekamp op 1 februari 2002.

We hebben afscheid van haar genomen op woensdag 6 februari 2002 tijdens de uitvaart in de St. Jozefkerk te Enschede.

Daarna hebben we Rikie begeleid naar het crematorium te Usselo.

Zij werd geboren in Losser en vormde daar met haar ouders een liefdevol gezin. Ze had haar meisjesjaren daar doorgebracht en in 1939 kreeg haar vader werk in Enschede, waardoor er werd verhuisd naar de Ieliestraat. Al snel daarna leerde zij Gerard kennen en na de oorlog in 1946 zijn zij getrouwd.

Na 9 jaar werd hun zoon Harry geboren, die later een gezin ging vormen met Maritha en hun zoon Leon, die echt de oogappel was van oma en opa.

Zij ontwikkelde zich tot een vrouw die nooit klaagde maar altijd vol zorg was voor haar gezin en ouders, ook trad zij niet op de voorgrond maar was op de achtergrond nadrukkelijk aanwezig. De familie was zeer betrokken bij de St. Jozefparochie, trouwe kerkgangers als zij waren, alles van en over de St. Jozefkerk werd verzameld en bewaard van krantenknipsels tot gedenktegeltjes en lepeltjes toe.

Om gezondheidsredenen moesten ze kleiner gaan wonen en werd er in 1990 verhuisd naar de Mina Krusemanstraat, waar ze nog bijna 10 jaar samen met Gerard heeft gewoond. Na het overlijden van Gerard in 1999 ging haar gezondheid snel achteruit, daardoor werd ze op 15 november 2000 opgenomen in het verpleeghuis te Denekamp, waar zij nog ruim een jaar liefdevol is verzorgd en op 1 februari is overleden.

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze moeder en oma willen wij u hartelijk danken.

Harry en Maritha
Leon