



Een fijne en dankbare herinnering aan

Henk Mulder

Partner van Ina Lammers

Hij werd geboren 23 maart 1950 te Losser
en overleed op 19 juni 2008 te Groningen

Henk is opgegroeid in een groot gezin. Hij was een levendig kind, vol belangstelling in alles om hem heen. Zo hielp hij graag opa Bleumers. Henk volgde een opleiding als loodgieter maar heeft toen vele middagen in de bioscoop gezeten, waar zijn ouders niet blij mee waren, maar diploma's kwamen er wel. Daarna ging hij aan het werk als loodgieter en hij is dat blijven doen met veel toewijding voor zijn vak. In 1972 is de familie van de Bleekstraat naar Lemselo verhuisd, Henk kon moeilijk afscheid nemen en bleef dan ook nog enkele nachten alleen in het oude huis slapen. In Lemselo heeft hij mooie jaren beleefd, met de jongens sleutelen en lassen aan oude auto's en dan zondags naar de cross. Henk is lang met ma alleen geweest. Beide hielden van lekker eten en hij vond het fijn om in de keuken te staan. In 1993 hebben Henk en Ina elkaar ontmoet en ze gaan samenwonen aan de Molenstraat.

In 2000 gingen ze naar China ter gelegenheid van de 50^{ste} verjaardag van Henk. Daar verbleven zij in een luxe hotel in Peking en hadden een leuke en boeiende reis waar ze nog vele herinneringen aan overhielden. Henk was altijd bezorgd en behulpzaam voor Ina, hij kon goed met haar ziekte over weg. Waarvoor zij hem nog altijd dankbaar is. In de loop der jaren hebben zij samen veel reizen gemaakt naar verschillende landen. Henk en Ina hebben samen veel gelukkige jaren beleefd. Eerst aan de Molenstraat en daarna aan de Oliemolenstraat waar Henk in zijn vrije tijd zelf de verbouwing heeft verzorgd. Tot volle tevredenheid van beide. Helaas kreeg Henk een paar maand geleden ernstige leverklachten en ondanks een geslaagde levertransplantatie is hij niet meer bij kennis geweest en helaas aan een schimmelinfectie overleden.

*Voor al uw bliken van medeleven en
belangstelling dank ik u van harte.*

Ina Lammers