





In dankbare gedachtenis aan  
HERMANNUS MULDER

Geboren te Enschede op 6 juli 1908,  
werd hij door de doop opgenomen in  
de gemeenschap met Christus en Zijn  
gelovigen.

Op 20 oktober 1945 trad hij in het  
huwelijk met Marie Brummelhaus.  
Hieruit werden hun twee dochters ge-  
boren, Annelies en Charlotte.

Samen streden zij voor hun gezin, vol  
zorg voor het geluk van hun kinderen,  
maar op de eerste plaats om ze op te  
voeden tot nobele mensen.

Op donderdagmiddag 4 mei 1972 nam  
zijn arbeidzaam leven plotseling een  
einde. Pas 63 jaar oud nam de Heer  
hem weg van zijn vrouw en kinderen.  
Vader, wij vinden het jammer, dat u zo  
vroeg van ons heenging, zonder nog  
vele jaren te kunnen genieten, van wat  
u samen met moeder heeft opgebouwd.  
Wij zullen echter altijd fier en blij over  
u blijven spreken, want u was 'n vader,  
waarop wij trots kunnen zijn.

U was werkzaam, u was rechtschapen  
eerlijk en trouw, zowel in uw gezin als  
op uw werk.

Het voorbeeld dat u ons heeft gegeven,  
willen wij proberen na te volgen; wij  
zijn ervan overtuigd, dat uw levensweg  
de weg is, die wij moeten gaan.

Vader, wij zijn u dankbaar.