

In dankbare herinnering aan

**Hermannus Bernardus Mulder
Herman**

Echtgenoot van Anna Maria Theresia
Wennink

Geboren 6 april 1921 te Deurningen.
Overleden 23 januari 2001 te Hengelo.

Wij hebben 27 januari afscheid van Pa genomen tijdens een plechtig gezongen Uitvaartviering in de H. Plechelmuskerk te Deurningen, waarna Pa ter ruste is gelegd op het parochiële kerkhof aldaar.

Herman was de oudste in een gezin van 8 kinderen. Na de lagere school wilde Pa graag het beroep van elektricien uitoefenen, echter volgens traditie moest hij de ouderlijke boerderij overnemen. Ondanks dat dit niet z'n hobby was heeft hij toch samen met Ma geprobeerd er 't beste uit te halen.

Pa en Ma trouwden op 23 mei 1956. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. Daarnaast had hij tevens de zorg voor z'n broer Bets op zich genomen. Samen met Ma hebben ze dit tot z'n eind volbracht. In die periode was Pa ook nauw betrokken bij voetbalvereniging D.S.V.D. waarvoor hij zich als actief lid jaren heeft ingezet. Voetbal was dan ook z'n

grootste hobby. Ook besteedde hij veel van z'n tijd aan lezen en tuinieren.

In 1985 beëindigden ze hun boerenbedrijf om op rust te komen in 't dorp Deurningen, waar ze 12 fijne jaren hebben doorgebracht. Hij mocht opa worden van 10 kleinkinderen en genoot op zijn manier van hun. Pa was blij en dankbaar dat hij in die tijd ook z'n 40-jarig huwelijksfeest in 't bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen mocht meemaken. Doordat de gezondheid te wensen overliet zijn ze in april 1997 verhuisd naar "Huize St. Jozef" te Weerselo, hier werd hij liefdevol verzorgd.

7 Januari werd hij onverwachts opgenomen in 't ziekenhuis te Hengelo. Zondagavond jl. voelde Pa en Ma beiden aan dat dit wel eens hun laatste samenzijn kon wezen, waarna ze op hun eigen manier afscheid van elkaar genomen hebben. Pa is dinsdagmiddag 23 januari in ons bijzijn rustig ingeslapen. Een verdere lijdensweg is hem bespaard gebleven. Moge hij rusten in vrede.

Wij bedanken U voor al Uw belangstelling en medeleven.

Onze speciale dank gaat vooral uit naar het "Huize St. Jozef" waar hij de laatste jaren liefdevol verzorgd is.

A.M.T. Mulder-Wennink
Kinderen en kleinkinderen.