

Een dankbare en fijne herinnering aan

## **Jo Wolbers-Mulder**

echtgenote van

Johan Wolbers

Jo werd geboren te Losser op 24 augustus 1931. Op 28 september 1996 overleed zij thuis, in haar huis aan de Fonteinstraat. We hadden haar op 2 oktober voor het laatst in ons midden tijdens een eucharistieviering in de H. Drieënhedskerk te Oldenzaal, waarna we haar hebben begeleid naar de begraafplaats aan de Hengelsestraat.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend nemen we afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma. Langzamerhand zagen en voelden we dat haar gezondheid achteruitging, een dodelijke ziekte had zich van haar lichaam meester gemaakt, en het werd duidelijk dat ze niet meer lang bij ons zou zijn. Hoewel dit voor haar en voor ons erg moeilijk was, doet het ons goed haar tot het laatst toe thuis verzorgd te hebben. Afgelopen zaterdagmorgen overleed ze in alle rust, na een leven van zorg en liefde voor haar zo dierbare gezin.

Met vader was ze erg gelukkig, zeker ook hij heeft in de afgelopen weken veel voor moeder betekend. Vooral voor hem is het moeilijk moeder los te moeten laten. We gaan verder zoals zij het zou hebben gewild: samen zal het wel lukken. We willen haar warme en fijne voorbeeld vasthouden in ons hart.

Beste Jo, we kunnen ons nog maar moeilijk voorstellen dat je niet meer bij ons zult zijn. Meer dan wij in woorden kunnen uitdrukken betekende je voor ons, een lieve vrouw en moeder, en een fijne oma. Zo willen we je meedragen in ons hart en in ons leven. Nu je gestorven bent wensen we de eeuwige rust van God toe, Zijn vrede en geluk moge met je zijn. Lieve Jo, zorgzame moeder en oma, bedankt voor alles, vaarwel en tot ziens bij God.

*Heer, geef haar de eeuwige rust.*

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma willen wij u hartelijk bedanken.

J.G. Wolbers  
kinderen en kleinkinderen.