



†

In dankbare herinnering aan

Johan Mulder

* Lonneker, 4-12-1925

† Hengelo, 15-10-2007

Vader werd geboren op 4 december 1925 als 3e in de rij uit een gezin van 9 kinderen. Hij groeide op in Oele en ging met zijn broers en zussen lopend naar school in Boekelo.

In de laatste jaren van de oorlog, toen hij 18 was, moest hij onderduiken en vocht mee bij de bevrijding.

Na de oorlog kwam zijn oproep voor Indië. Aan de ene kant een verademing om de grote wereld te zien, aan de andere kant de verschrikkingen van een guerrilla oorlog.

Bij terugkomst kocht hij "de Pigge" en ontmoette moeder. Op 25 augustus 1954 trouwden ze. Uit hun huwelijk, waarin ze meer dan 53 jaar samen waren, zijn 9 kinderen geboren en 26 kleinkinderen. Een warm gezin waar het goed thuiskomen was en iedereen zijn deel leverde in het dagelijks werk op de boerderij.

Vader bouwde aan de toekomst, altijd vooruitstrevend. Begonnen met 4 pinken en moeders bruidskoe. Varkens, kippen, later alleen koeien. Het waren in de beginjaren zware tijden, maar de boerderij groeide uit tot een prachtig melkveebedrijf. Door de oprukkende industrie

was er uiteindelijk geen toekomst meer in Oele.

Voor "de oude dag" reserveerde hij voor hem en moeder een plaatsje in Beckum. Hij kreeg meer tijd voor andere dingen. Helpen op het kerkhof, rondom de kerk, parochiehuis en voetbalveld zorgden voor een andere invulling en de gewaardeerde sociale contacten.

Vader voelde zich de rentmeester van Gods akkers, en geen eigenaar van zijn bezit. Hij wilde de vrucht van Gods akkers gebruiken om van te leven. Hij vroeg heel weinig voor zichzelf, deelde met de armen en hield niet van uiterlijk vertoon.

Hij hield van gezelligheid en nam de tijd voor een praatje met jong en oud. Hij genoot intens van de tijd met zijn familie.

Vader was zijn leven gezegend met een goede gezondheid, maar werd ruim een jaar geleden ziek. Zijn dagelijkse leven werd beheerst door zijn beperkingen.

Uiteindelijk was hij moe gestreden en heeft hij afscheid genomen van zijn naasten.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons en moeder heeft betekend.

Wij wensen hem zijn eeuwige rust.

"t was good zo".

Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn zorgzame man en onze lieve vader en opa.

Diny, kinderen en kleinkinderen