



M. v. Feuerstein

SV 345

Moeder van Smarten,
bid voor ons!



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden

JOHANNA ALBERTHA MULDER

geboren te Losser 19 Maart 1923, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der ster-
venden, overleden in het R. K. Ziekenhuis
te Nordhorn (D.) 5 Februari 1942 en
10 Februari begraven op het R. K. Kerkhof
te Overdinkel.

Ik ga op de helft mijner jaren naar de
poorten des graf; ik heb tevergeefs de
rust mijner jaren gezocht. Ik sprak: ik
zal den Heer niet meer zien in het land
der levenden; ik zal voortaan geen mensch
meer zien.

Gelijk een bloem, die pas ontluikt en
reeds met voeten wordt getreden, zoo is
zij nauwelijks verschenen of zij is reeds
niet meer.

De dood is een rust en eene bevrijding
van het zweest en de zorgen dezer aarde.

GEBED. Wij bidden U, o Heer, verleen
aan Uwe dienaress Johanna Albertha ver-
giffenis van hare zonden en zwakheden en
laat haar deel hebben aan het geluk Uwer
uitverkorenen. Dit smeaken wij U door
Jezus Christus onzen Heer. Amen.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

Mijn Jezus, barmhartigheid.