



Bidt voor de Ziel van

# Johanna Christina Mulder

Echtgenootte van

## Johannes oude Bos

geboren te Oldenzaal 6 December 1877, na  
voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der  
Stervenden, overleden te Z. Berghuizen 11 Febr.  
1942 en den 16den d.a.v. begraven op het R. K.  
Kerkhof aldaar.

---

Eenvoudig en oprecht, godvreezend en af-  
keerig van het kwaad bleef zij standvastig in de  
vreeze des Heeren en zij dankte God alle dagen  
van haar leven. Tobias II : 14

Daarom is deze dood geen sterven, maar een  
overgaan tot een beter leven, een leven zonder  
zorgen, zonder ziekte en pijn, die zij hier op  
aarde zoozeer heeft gevoeld.

Tevreden en vol overgave aan Gods H. Wil  
is zij gestorven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
bidt voor mij en volg mijn voorbeeld na opdat  
ook gij eens moogt zeggen met St. Paulus: ik  
heb mijn geloof bewaard: mij wacht de kroon  
der eeuwige glorie.

H. MARIA  
BIDT VOOR HAAR.