



Recordare Domine,
creaturâ tua, quam tuo
pretioso sanguine
redemisti.

Racc. 116.



Gedenk in uw godvruchtige gebeden
de ziel van zaliger

**JOHANNA ROSELINA
GERITDINA MULDER**

Echtgenootte van
JOHANNES BEERNINK

geboren te Almelo 20 Februari 1883,
voorzien van de H.H. Sacramenten der
stervenden, overleden in het R. K. Zieken-
huis te Enschede 27 December 1943 en
31 Dec. begraven op het R. K. Kerkhof
te Overdinkel.

Hijstig kwam wel de dood, maar de
rechtvaardige, al wordt hij ook door
den dood verrast, zal in vrede zijn.

Zij is ziek geworden en er was nie-
mand die haar kon helpen. Zij riep tot
den Heer en uit haar kwelling heeft Hij
haar gered.

Mijne dierbaren en gij allen, die mij
bemindet, troost u. Ik verlaat een leven
vol ellenden om in te gaan in het Rijk
der eeuwige vreugde. Bidt voor de rust
mijner ziel.

Op Maria stel ik mijn vertrouwen, op
haar vestig ik mijne hoop.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
(100 dagen aflaat).

ONZE VADER — WEES GEGROET.