



Ik  
ben het Licht  
en de Waarheid.



Ter gedachtenis aan  
**JOHANNES ALBERTUS  
MULDER**

echtgenoot van  
**MARIA CHRISTINA EIMERS**  
eerder echtgenoot van  
**ANNA BERNING**

Hij werd geboren te Avereest op 18 sept. 1878 en overleed in het R.K. Ziekenhuis te Enschede op 18 dec. 1965. Zijn uitvaart en begrafenis vonden plaats te Overdinkel, 22 dec. d.o.v.

---

Hoewel reeds behorend tot de oudsten, bleef hij toch fris en levendig van geest. Door zijn manier van praten, altijd direct en origineel, waarbij hij ruwweg zijn mening weergaf, was hij bekend in het dorp. Doch onder deze wat ruige schors droeg hij een goed en gevoelig hart.

Het geloof zat er bij hem diep in. En daarmee heeft hij ook de ellende van zijn laatste ziekte aanvaard, die werd teweeggebracht door een verkeersongeluk. Hij stierf als een oude, krachtige boom die door de storm wordt geveld, maar ook als kind dat vertrouwwol heengaat naar zijn hemelse Vader.

Moge God, aan wie het altijd eigen is om genadig te zijn en te sparen, zich over hem ontfermen en hem, na vergeving van al wat hij door menselijke zwakheid mocht misdreven hebben, opnemen onder het getal van zijn uitverkorenen. Door Christus onzen Heer.