





In Vrede

# JOHANNES CHRISTIANUS MULDER

echtgenoot van

HERMINA JOHANNA HELENA ROELINK

Hij is geboren 19 april 1908 te Losser. Voorzien van de Genademiddelen der Kerk, overleed hij Goede Vrijdag 4 april 1969 te Overdinkel. Daar werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 8 april 1969.

---

Hij was een man van arbeid. Tijd noch moeite was hem te veel. Zijn beroep was hem alles.

Niemand zou gedacht hebben dat een man van zoveel kracht zo vroeg zou vallen aan een eilendige kwaal.

Zo groot zijn wilskracht was in het werken, zo groot was zijn lijdensmoed. Hij aanvaardde in groot geduld en overgave zijn bitter lijden. Zijn goede Vrijdag was: verlost te worden uit zijn bitter leed.

Uiterlijk soms stoer en onbewogen was hij een man die diep godsdienstig was en meevoelde met de nood van de medemens.

Velen mocht hij zijn vrienden noemen niet alleen in blijde, maar ook in de droeve uren van zijn ziek zijn.

Moge zijn vrouw, die hem met zo veel tederheid verzorgde en allen die hem zullen missen, kracht en troost vinden.

Voor hem bidden wij dat hij - met Christus gestorven - met Hem moge verrijzen in Zijn eeuwig Pasen.

Dat hij ruste in vrede.

---

Druk: de Lange, Losser