





Ter herinnering aan

*Johannes Hermannus Mulder*

*echtgenoot van Ria Morselt*

\* 21-04-1916

† 04-11-1999

*Man was jij voor mij.*

*Bijna 50 jaar zijn wij samen geweest.*

*We hebben lief en leed doorstaan.*

*Je was een oprecht mens, voor mij het meest.*

*Ik kon je tot hier helpen, nu moet ik je laten gaan.*

*De liefste pappie was u voor ons.*

*Wij betekenden alles voor u.*

*U leefde met ons mee, op een intense manier.*

*Wij hielden zoveel van u.*

*U ging met ons mee tot hier.*

*Paardenman was u in hart en nieren,  
de handel zat u in het bloed.*

*Polen en Rusland tot na de oorlog.*

*Daarna liep de handel niet meer zo goed.*

*De liefde voor paarden bleef echter altijd bestaan.*

*Horecaman werd u in de vijftiger jaren.*

*Samen met mammië Hotel de Kroon opgebouwd.*

*En uw kinderen hielpen menige klus klaren.*

*Jarenlang mensen gastvrij ontvangen.*

*Het begrip familiehotel was heel vertrouwd.*

*Door de partnerkeuze van uw kinderen werd uw leven verrijkt.*

*Het waren er niet langer negen.*

*Er kwamen er twee keer zoveel bij.*

*De kleinkinderen waren een bron van vreugde.*

*En het vijftiende kleinkind sluit de rij.*

*Een gelovig mens was u.*

*U hebt veel vertrouwen aan uw geloof kunnen beleven.*

*U voelde steeds sterker dat Onze Lieve Heer u riep.*

*Het was een hele strijd om u hieraan over te geven.*

*Maar de rust kwam over u toen u vredig insliep.*

*Lieve Jan, lieve pappie en opa.*

*Bedankt voor alles wat u voor ons heeft gedaan.*

*Wij dragen u als dierbare herinnering altijd mee in ons hart.*

*Voor uw blijken van medeleven en belangstelling zeggen wij u  
oprecht dank.*

*M.C.J. Mulder-Morselt*

*Kinderen en kleinkinderen*