





Dierbare herinnering aan
JOHANNES HERMANNUS MULDER

Geboren te Erica op 9 juli 1897 leerde hij al jong de harde kanten van het leven kennen. In zijn 23-ste levensjaar trouwde hij met Maria Aleida Berendsen. Kruis en lijden bleven hem niet gespaard: al te vroeg stierven zijn vrouw en vijf van zijn zeven kinderen. Op 13 april 1950 hertrouwde hij met Margaretha Berendina Melis. Met haar heeft hij de vreugden en de beproevingen gedeeld, vooral in de laatste jaren, toen hij zich vanwege zijn afnemende gezondheid steeds meer aan huis gebonden wist. Gelouterd, maar met het uitzicht op een beter leven is hij door God uit deze wereld weggehaald. Rustig, voor ons nog onverwacht, is hij op 11 september 1971 overleden. Zijn lichaam hebben wij op 16 sept. d.a.v. begraven op het katholieke kerkhof van Erica.

Laat ons bidden:

God, U blijft in alles en bij alles onze toevlucht en kracht. Op deze aarde werkt U door en met ons, zwakke mensen. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef aan Uw dienaar Johannes voor altijd een hemel bij U, waar geen verdriet en pijn meer is. Schenk ons, die zonder hem hier verder moeten leven, het geloof in Uw barmhartigheid, eensgezindheid en onderlinge vrede. Amen.

Voor het medeleven, getoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader, zeggen wij U hartelijk dank .

Namens de familie:
M. B. MULDER-MELIS