



*Wat je voor ons  
betekende vergeten  
we nooit*



In dankbare herinnering aan

## Josephina Maria Bunte-Mulder

-- Marie --

sinds 30 november 1967 weduwe van G.H. Bunte

Zij werd geboren op 15 maart 1927 in Oele en overleed op 21 november 1999 om 03.30 uur, na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden. Zij werd begraven op 25 november 1999. op het R.K. kerkhof te Beckum.

Moeder groeide op als oudste dochter in een groot, liefderijk en gelukkig gezin. Voorjaar 1953 trouwde ze met Gerrard Bunte. Tevens kwam hun gezamenlijke wens uit; een eigen boerderij in Oele.

Vader en moeder werden verblijd met de geboorte van vijf kinderen. Hard werkend verdeelde moeder haar tijd tussen de zorg voor de kinderen en het werk op de boerderij. Naaien en breien deed ze met plezier. Maar het liefst was ze bezig met de verzorging van het kleinvee en de (moes)tuin.

Ruim 14 jaar was er sprake van een gelukkig en harmonieus gezin. Toen veranderde er een en ander.

Op veel te jonge leeftijd kwam ze door het overlijden van vader alleen te staan. De zorg voor de nog jonge kinderen en het in standhouden van de boerderij trokken een zware wissel

op haar. Gelukkig ondervond ze veel steun en hulp van familie en bureu.

Het verlaten van de boerderij, opgeofferd voor de vooruitgang van de economie, deed haar erg veel pijn. In haar nieuwe huis bouwde ze weer aan haar toekomst, waarbij kleinvee en tuin de binding met de natuur in stand hielden. De komst van kleinkinderen bracht nieuw geluk in haar leven.

De slopende uitwerking van haar ziekte had tot gevolg dat ze eind 1991 'verhuisde' naar Delden. Met steun van allen die haar lief hadden accepteerde zij ook dit lot en wist ze er het beste van te maken. Het in contact blijven met moeder werd steeds moeilijker. Dat voelde ze zelf ook. Het deed haar pijn. Ze nam erg veel tot zich maar was steeds minder in staat iets terug te geven.

Moeder heeft haar hele leven steun gezocht en gevonden in haar geloof. Ze had een onuitsprekelijk vertrouwen in Maria en ze bad veelvuldig.

Moederlijke bezorgdheid, ook voor haar kleinkinderen, heeft ze nooit kunnen uitbannen. Het typeerde moeder zelfs; ze cijferde zichzelf volledig weg, vroeg nooit iets voor zichzelf, als anderen maar niets tekort kwamen.

Moeder bedankt, je was er altijd voor ons!

*Onze welgemeende dank gaat uit naar een ieder die moeder op welke wijze dan ook heeft geholpen en/of bijgestaan gedurende welke fase in haar leven dan ook. Tevens dank voor al uw bliken van medeleven tijdens haar ziekteperiode en na haar overlijden.*

Kinderen en kleinkinderen.