



Gedenk in uw gebeden

MARIA ELISABETH MULDER

weduwe van **GRADUS STEVELINK**

Zij werd op 18 januari 1893 te Deurningen geboren. Na het sacrament der zieken te hebben ontvangen, is zij op 10 januari 1970 in alle rust van ons heengegaan. Op 14 januari d.a.v. hebben we haar te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Deurningen.

Na een kortstondige ziekte is moeder van ons heengegaan. Wij allen hadden nog lang niet verwacht dat het afscheid nog zo snel ging gebeuren. Zelf heeft ze wel altijd gezegd: dat ze zo wilde sterven dat niemand last van haar zou hebben. Dit typeerde trouwens geheel haar persoon. Alles had ze voor de ander over. Waar ze maar kon, daar was ze om te komen helpen. Nooit werd er tevergeefs een beroep op haar gedaan. Ondanks haar leeftijd was ze iemand die het met iedereen goed kon vinden. Ze kon zich evengoed verplaatsen in de denkwereld van de jongeren als in die van haar eigen leeftijdsgenoten.

Al was haar sterven vrij plotseling, toch kunnen we gerust zijn rondom zo'n sterfbed. We mogen dankbaar zijn dat we haar zo in ons midden hebben gehad. Er is een open plaats ontstaan, we zullen haar zeker missen, maar toch weten we door ons geloof dat ze blijft leven. Door haar vertrouwen op Christus heeft ze dit leven kunnen leiden. Leven en geloof was voor haar één geworden.

Kinderen, kleinkinderen en kennissen: Wij kunnen haar levend houden in ons midden, als wij alles waarin zij groot is geweest niet verloren laten gaan, maar het ten goede laten komen aan ons zelf en aan deze wereld.

Zo zal ze altijd tot ons blijven spreken.