



Ter Gedachtenis aan
Petrus Antonius Mulder
echtgenoot van
Catharina Petronella Winters

Hij werd op 7 jan. 1886 te Duiven geboren en overleed na een lang ziekbed op 4 okt. 1961 te Lobith. De plechtig gezongen Uitvaart werd gehouden in de Parochiekerk van Lobith op 7 okt. d.a.v. waarna zijn stoffelijk overschot op het R.K. Kerkhof aldaar werd bijgezet.

Langzaam weekt God een mens los van deze aarde waaraan hij zo gehecht is. Deze opgewekte, blijde mens, die zo graag leefde en werkte, die zich zo sterk verbonden voelde met zijn gezin, hij heeft deze vreemde weg van God moeten gaan. Haast ongemerkt heeft God zijn handen stilgelegd, hem langzaam losgemaakt en vervreemd van de buitenwereld; God heeft zijn wil om te leven steeds meer getemperd door een ondermijnende ziekte en hem zo de laatste stappen naar God minder moeilijk gemaakt.

Wij hebben veel herinneringen aan zijn goedheid en zorg. En wij geven hem over aan de goede handen van God, dankbaar voor het eindeloos vele goede, wat we in hem ontvangen hebben.

Hij ruste in vrede.