

Met heel veel liefde denken wij aan

Truus Mulder

echtgenote van Bennie Tiehuis

Zij werd geboren op 15 juli 1946 in de gemeente Losser en is, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, 10 december 1999 thuis overleden.

*Kleine ster, hoog aan de hemel
Een sprankje licht, hoog in de lucht
Schijn op ons neer, met kleine fonkels
Zonder een woord, zonder een zucht*

*Kleine ster, hoog aan de hemel
Dag en nacht, altijd weer
Verlicht door sterren, met onze liefde
Geef je ons warmte, keer op keer*

*Kleine ster, hoog aan de hemel
Niet ver weg, dichterbij dan ooit
Even die fonkel, even die gloed
Lieve Truus, we vergeten je nooit*

Lieve Truus,

Leven en laten leven. Je credo was dan ook: "Laat alles wat ademt in vrede bestaan". Een leven vol zorgzaamheid, strijdlustigheid en gevoeligheid. Maar ook een leven dat nog lang niet af was. 53 jaar ben je geworden en het afscheid viel ons dan ook heel erg zwaar. Je vrolijkheid, je lachende stem, je liefde voor ons allemaal en je wens om overal een feestje van te bouwen maken jou onvergetelijk. Het bericht van de zwangerschap van Resy en Mike liet je weer stralen. En zo ook jullie eigen 30-jarige huwelijk, de bruiloft van Wendy en Jos en het veelvuldige bezoek van jullie kleinzoon Guus, de zoon van Joop en Dorothé. Samen met Bennie vormde je een ijzersterk stel, dat elkaar "half" stond en aanvulde. Je was trots op je man en je kinderen, en liet dit merken ook.

Je hield van reizen, maar bleef trouw aan Boeskool-stad. De stad waar je graag ging winkelen met je dochters. Wij hebben vele mooie herinneringen aan je. Deze zijn zo goed, dat je daarin voor ons blijft leven. Lieve Truus, wij hopen dat wij jouw leefstijl ook maar enigzins kunnen benaderen.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven. U heeft ons laten zien dat zij voor velen veel betekend heeft.

Uit aller naam,
Bennie Tiehuis