





Ter dankbare herinnering aan
onze lieve moeder en oma

WILHELMINA MARIA MULDER

weduwe van
Bernardus Johannus Demmer

Zij werd in Zenderen geboren op
6 april 1919.

Na een gelukkig, zorgzaam en moe-
dig leven overleed zij op 29 novem-
ber 1981.

Na een plechtige uitvaartdienst heb-
ben we haar lichaam bij vader te
rusten gelegd op het r.k. kerkhof
te Albergen.

Voor uw bliken van medeleven en
belangstelling danken wij u.

FAMILIE DEMMER
't Fleer - Albergen

De zomer is voorbij,
de zon schijnt bedroefd,
de bomen steken hun kale armen
in de lucht. Het is herfst,
het jaargetij van afscheid nemen.
De rijkdom van de goudbruine kleuren
versluiëren het geheim van het sterven.
Leven is . . . steeds weer dood gaan.
De dood slaat soms hard toe,
onverwacht,
de mens heerst niet over de dood.
We schrikken en blijven achter
met vragen, waarom dat alles?
Een vraag die niet te beantwoorden is.
Alleen, wij geloven
dat er een nieuw leven is,
zoals uit de schijn-dood van de winter
de lente geboren wordt,
altijd weer opnieuw.
Wij hopen
een hoop die gedragen wordt
door de graankorrel
die sterft om tot nieuw leven te komen.