



Frans Mulders is op maandag 26 juli 2010 overleden.

Voor ons is hij een lieve man, vader en opa geweest.

Daarvoor zijn wij hem erg dankbaar.

Wij moeten nu verder zonder hem.

Daarbij houden wij ons vast aan zijn motto:

*'houd de zonzij'*

Nelly Mulders,

Henny en Dorothé,

Agnes en Wim,

Francisca en Sjaak,

Nelleke en Jeen,

Robert en Francesca,

klein- en achterkleinkinderen

